



PRECISE RESORT

El Rompido

“El Rompido Experience”

2 – 9 april 2022



Dagverslag 6; 7 april 2022

De “**El Rompido Experience**” naar Spanje en meer...

Ingekomen stukken:

Geert was de grote winnaar van gister en deze vermelding in het dagverslag was de leiding ontschoten maar deze geschreven letters mogen niet ontbreken. Geert had (te)veel punten waar de rest van de groep niet aan voorbij kon gaan. Hulde voor Geert. Dan was nog de aanwezigheid van Puck uit het Zeeuwse met 35 getelde punten en natuurlijk willen wij ook Puck een geletterde felicitatie bij deze aanbieden.

Wat een heerlijke training vanaf het midden des ochtends. Wat een opbouw en structurele beïnvloeding van de mens. Het chippen op 3 verschillende afstanden met daarbij 8 verschillende liggingen. Ga dr maar aan liggen. Heerlijk. Het tweede uur kwam de persoonlijke mens aan bod. Vanuit de 12 bewegingen werd de mens gevoed met informatie vanuit de kennis van de pro's. Onthoudt u van vele zaken maar ook nummertje 1, 4, 8,11 en 12.

KOFFIE.

De lunchpakketten werden aangedreven met aantallen variërend van 12 naar 11 en uiteindelijk precies gepast op 15 meegenomen. Geef nog even door aan de leiding wie de laatste dagen een lunchpakket besteld heeft en ook daadwerkelijk in ontvangst genomene. Dit voor onze noodzakelijke bijhoudingen op schrift.

En route richting de baan Norte.

Velen zo niet bijna allemaal te voet met een leiding kriskrassend ertussendoor met een overbodig gebleken buggy. Het kind in de mens mag gehandhaafd blijven.

Even een kijkje in de keuken van de verslag doende begeleiding zeker omtrent het tijdstip van tikken. Het ontbijt roept. Later meer. Het is nu dus later. Dat lijkt mij logisch.

Een zonnige, heerlijk een onoverzichtelijke op Norte. Het was heerlijk wandelen, swingen en de Eclectic wedstrijd ondergaan. Dit was even wennen voor sommigen onder ons omdat er nog wat strepen werden geteld met o.a. teveel putts. Dames en ook heren: deze wedstrijd gaat over de beste 9 holes. De rest gauw vergeten om het gemoed onder controle te houden en te kunnen genieten met de feitelijke opgedane kennis der 9 beste cijfers. Onze uiteindelijke winnaar had naar zijn idee de clubs in de eerste de beste palmboom willen hangen. Daar hij enigszins tekort kwam vanwege lengte des lichaams heeft hij de clubs toch maar weer medegenomen en was blij met de achteraf geboden kennis der getallen. Ton, de winnaar van de dag.

De Slag van de Dag.

Om een lang verhaal kort uiteen te zetten: GEEN.

Er werd gesnakt naar de prijsuitreiking op de weg naar het bed. Zo geschiedde. Hier en daar nog wat aanbevelingen en foto's ter goede inzet en vertier. Met dank aan Helene. Op naar dat slaapmutsje.

Hans & Berry.