



palmeraie  
RESORTS

# Dag 1

## Palmeraie Golf Palace Marrakech, Marokko



VON  
BURG  
GOLF

Wat een mooie start

Op een zeer ontspannen manier richting het Amsterdamse vliegverkeershaven om een aanvang te forceren met een heerlijk broodje danwel kennis(sen)makend op de horecagronden aldaar. D44 werd het doel van de kleine stapjes en voor ik het wist was ik neergeveld op stoel 19c. BAM die zit. Prima vlucht gevolgd door hier en daar enige controle over ons welbewustzijn van papierwerk met ongekennde nummeringen. BAM weer goedgehumeurd en goedgekeurd. Prachtig vliegveld uit het voormalig jaar van deze stad ook bekend als zijnde Marrakech.

De Fata Morgana kon zijn aanvang gaan vinden in de 3 busjes met dito chauffeurs. Half uurtje genieten van de rit met verschillende paleizen, de Medina en meer.

BAM Het hotel Palmeraie Palace. Een naam waar wij zeker en vast 3 dagen over gaan doen om te verkennen om tot de conclusie te komen dat deze naamgeving uit de juiste koker is ontsproten. De bar, water cola light, bier en meer. Jan begint aan zijn draai en vindt deze met rasse schreden. Het buffet, nee, a la carte, nee, toch het buffet. Enkele kamers gezien en goedgebeurd. Heerlijk gegeten met als uitschieter van de bekende slob het dessertbuffet. Dat wordt passen en meten des kledij mocht dit zo nog dagen doorgaan.

De officiële opening gaat te buiten plaatsgrijpen. Stoelen klaargezet. Anita verkiest toch het ogenschijnlijke bankje boven de klaargezette stoel. Jammer... Hans maait al het gras wat maar te vinden is over geheel Marokko en Berry doet ook nog wat. BAM drankjes en bedden opzoeken want 09.00 uur aan het eerste mangermoment.

Lastig. Groot hotel. Nog niet bekend. Dit alles uitmondende in een aanwezigheid des etabli cement met veel vertier. We zijn er nu toch. De dag wordt afgesloten naar klaarblijkelijke ondervinding dat we al volop in de volgende dag zitten. Mooi verhaal. BAM...

Welterusten,

Uw dienaarden.