



palmeraie
RESORTS

Dag 3 Palmeraie Golf Palace Marrakech, Marokko



VON
BURG
GOLF

Het was weer een zonnige dag op Pameraie Golf

Vandaag de dag zou het goed toeven zijn. Dit toeven gebeurt vrijwel de gehele ochtend op de putting green voor het clubhuis. Met het putten werd de dag aangevangen en een ieder werd gegrepen door de aanwijzingen des pro's. Een ieder heeft tot onze grote verbazing het boek der letteren gepakt en het schrijfgerei deed zijn danwel haar werk. Neem je tijd en bekijk het eens allemaal van een afstandje. De woordendiaree van Hans von Burg kwam om 12.02 uur ten einde. Dit zou 'ein wenig' negatief kunnen klinken maar als u ter in de hole slaan der groene velden te Palmeraie was geweest dan leest u het feit dat er voor een ieder wat wils is geweest en dat wij allen leren.

Om het goede ritme des aanvangs der wedstrijd enigszins te verstoren ging de gehele groep eerst lunchen met het gevoel van het goedkomen van reserveringen van buggy's en trolley's.

Hèhè...

Door een overdaad aan tijd leert de groep ontspannen. Waar dit onderdeel als moeilijk wordt ervaren wordt er gegeten. Het kwam ondanks enig misvertrouwen ook nog goed met de lasagne vegetarischian ofwel met groenten voor onze koningin Elisabeth. Ellen en Joost nemen het juiste besluit om de groep de rug toe te keren of zoals de meeste positivo's onder ons, zij gaan een middag aan het zwembad liggen met voor ons het voordeel dat wij een foto gedocumenteerd krijgen van het verblijf aldaar.

De wedstrijd van vandaag is de persoonlijke Stableford telling. De eerste 9 lopen wij vandaag weer om onze teamscore van gister te kunnen verbeteren. De flights: Jan, Henk en Hans.

Marianne, Puck en Coby en als las but also least Anita, Trudy, Elisabeth en Wilma. Het was een waar genoegen. Maar dan begint de dag pas. Ondergetekende komt binnen en ruimt, zoals het geheugen ingegeven is, direct zijn buggy met alle toebehoren netjes op, Terug gekomen in het clubhuis: nada niemand. Mijn intelligentie zegt dat de heren door zijn gaan spelen maar de dames dan? Ik naar het zwembad. Joost en Ellen verblijven aldaar. Niet gevonden. Terug naar het clubhuis en nu in mijn beste tijd van 4 minuut 41. Niemand. Ik naar het zwembad. Struikel ik over 3 keekjes, 1 croissant, 3 chocoladebroodjes en voor de spoeling 2 glazen jus d'orange... Ik naar het clubhuis. JA HOOR!!! Gevonden.

Hèhè... Wat een toestand...

Afijn, een heerlijke borrel binnen maar zeker met enige overtuiging buiten. Het was geweldig. Mocht iemand nog problemen hebben met de instellingen des telephonos dan kunt u zich begeven richting de dames Wilma en Elisabeth. De leiding heeft nu 8,4 uur aan workshops begeleidt en de dames hebben nu meer knowhow dan wie dan ook te Marrakech. Met veel plezier overigens deze begeleiding die niet op het programma was beschreven. Flexibiliteit is de key voor deze era.

Slag van de Dag

Onze menscheid maakt veel mee. We kunnen niet alles onthouden het gaat om de kernboodschap en daarom ging Anita met de prijs er van door. We hebben bewijzen in de vorm van foto's. Maar waarom??? Geen idee. Jan, bedankt voor de vrijlating des weges om Anita deze blijheid te laten ervaren.

Zo werd het weer een onvergetelijke avond met goede persoonlijke gesprekken in het Italiaanse gedeelte van Palmeraie. Onvergetelijk ook voor de vele tafels met gasten om

ons heen want Elisabeth vertelde haar anekdotekes waar redelijk tot Halloween achtige geluiden geproduceerd werden. We hebben ook nog getruukt. Lekker gegeten trouwens. Mooi hoe zo'n groep naar elkaar groeit en 1 van onze doelen van deze week als bewaarheid laat ontstaan. "VERBINDEN". Echt mooi...

Met de bus terug naar hotel. Daar aangekomen toch een onverwachte bries of als wind gekenmerkt natuurverschijnsel. Enkelen onder ons hebben het direct gered en zijn dat ene oor gaan vleien op een heerlijk kussen. Anderen konden deze bijna orkaan niet weerstaan en werden over de weg heen gewaaid, gelukkig een schuilplek, aan de overkant van de weg. Even rust... Totdat de heupen van Puck en Coby ter flexibiliteit hun bijna dagelijkse oefeningen hadden gevonden en de gehele zaal enthousiast reageerde op deze danspassen van ons Hollands glorie. Het was al top deze dag maar met deze punt op de bekende ie hebben we allen ons bedje weer gevonden.

Tot een goedemorgen.

Uw flapuits, Hans & Berry.