



palmeraie
RESORTS

Dag 4

Palmeraie Golf Palace

Marrakech, Marokko



VON
BURG
GOLF

Het is alweer maandag...

De Berber op zijn theemat heeft een vrije dag. De jurk met dito hoed/muts/kap wordt gemist. De thee smaakt er niet minder om. We voelen ons thuis bij weer een heerlijk ontbijt.

!0.00 uur; de training gaat beginnen en dat houdt in dat we de eerste 4 bewegingen gaan doornemen vanuit een volledige ontspanning. 1 van de kwaliteiten die komt bovendrijven, knap van de begeleiding deze uit het gehele arsenaal van kwaliteiten des deelnemers te halen , was het trekpopperige bewegen der ledematen te beginnen bij het hoofd. Voor de thuislezers: vraag er eens naar bij de huidige deelnemers en geef ze de tip: het was iets met de zon schaduw en een balletje dat 100% in des schaduws moest verblijven. Een eye-opener! Nog even spelen als een kind in de bunker en de dag heeft een zeer prettige maar leerzame aanvang gevonden.

12.00 uur

Lunch. Meenemen in de baan of op het terras.

12.10 uur

Lunch. Meenemen in de baan of op het terras.

12.20 uur

Lunch. Op het terras.

Alle medewerkers zijn zeker en vast welwillend in hun bewegen, vragen, smile en de onvergetelijke woorden: It's coming! We starten ietsje later...

De wedstrijd

De wedstrijd van vandaag heeft de noemer "Eclectic". De beste scores van 2 par 3 holes, 2 par 5 holes en 5 par 4 holes. Het was een waar genoegen. Als winnares hebben wij Ellen en daar mee beetje Joost mogen eren in het Marrokaanse thema restaurant van vanavond.

De Slag van de Dag

Na enkele dagen op de golfbaan levende met een nivo dat steigend is maar ook gewennend aan deze omstandigheden en steeds meer velen mooien geslagen ballen wordt een keuze steeds moeilijker. Gelukkig stak er 1 bovenuit en met recht is deze prijs van vandaag uitgekomen bij Berry. Tijdens zijn matchplay ronde met Hans en ik schrijf danwel tik met recht "met Hans" omdat ondergetekende u wil verzekeren van het feit dat je "met" andere flightgenoten speelt. De uitspraak dat je hebt gespeeld "tegen" maakt de 3 aanwezige barrierres des obstakels alleen nog maar meer aanwezig. Afijn... Met Hans dus werd deze wedstrijd op de laatste hole beslist. Hans kwam 1,83 meter van de hole vanuit een chip van 45 meter. Berry lag op de green maar wel een putt van 22,74 meter van de vlag... Hans dus nog 1 putt en Berry waarschijnlijker 4... Of kon deze monsterputt de hole toch vinden om de wedstrijd te halven??? Jawel. Kleine tip van de caddy en zoals al de gehele week luistert B. gedwee en innnn! Hans moest de laatste putt wel maken. De kansen waren gekeerd! Komen de jibbs bovendrijven of staat Hans nog boven de bal??? Ahhhhhhhh... na 2 rondjes om de kerk besloot de bal toch de hole als ingang te verkiezen vooral door de kwaliteit van onze head-pro vond het ronde element zijn of is het haar weg. Deze prachtige ronde werd beeindigd met een gelijkspel. U allen had hier bij mogen zijn.

Een borrel op ons prie-eel en opfrissen en de transfer en lekker eten en de prijsuitreiking en en en en. Wat een heerlijk complex met ongekende mogelijkheden.

Morgen en dat heden ten dage is alweer vandaag een vrije dag.
Geniet zoveel als dat u wenselijk is.

Tot een wederzijds genoegen bij een volgend treffen, ergens!

Hans & Berry.