



Dag 6

Palmeraie Golf Palace Marrakech, Marokko



VON 
BURG
GOLF

Dag 6

De dag dat de puzzelstukjes veel beter in elkaar gaan passen. Er is veel geschaafd, opnieuw neergelegd en kleur bij kleur gezocht. De puzzel raakt. En niet alleen kant nog wal maar juist het verbinden heeft haar werk gedaan. We lezen golf. We spelen golf. Nu mogen we nog golf worden. We hebben nog even en met het naslagwerk in de golftas kunnen we dit volbrengen op onzer homecourses in den Nederlanden. Het begon allemaal met een training met als inhoudelijke accenten de chip en en de persoonlijke wensen van de swing. U weet nu alles rondom het proces van verbeteren. Techniek is belangrijk maar niet zaligmakend. Nog even dit: Techniek Baanmanagement en Feiten. Meten is weten en doe er dan ook wat mede. Dit alles natuurlijk met de bekende zachte ogen en nog betere bekende buikademhaling.

De pro's hadden gedacht aan een heerlijke lunch op het terras maar door de ingegeven starttijd van twaalfhonderd ure werd hennes flexibele houding omgezet in een warme doch voedzame lunch door de baan heen. On ni Va!

De wedstrijd van vandaag heette volgens mij stableford en met mij dachten dit velen. Wij zullen deze beschrijving dan ook als waarheid overnemen. Flights vlogen door de baan heen en vooral vanwege deze redenen geen naamsvermeldingen. Vraagt elkander naar de foto's... Het maakt niet uit. Alles klopt. We zijn verbonden en dat merk je aan alles. Aan wat dan zie ik mensen denken. Nou, aan alles. Trudy en Joost; Gefeledidades!!! Waarmee? Vraag maar na als een ieder zich weer meldt bij de dames- danwel herendag.

Een voor nu bijna traditie samenzijn der prie-eel met deze ronde een heerlijke Stompwijkse kaas medegebracht door Marianne en prachtig voorgeschoteld door onze, want dat mogen we wel vermelden op deze dag 6, Onze Jan. De ober mocht delen in dit geluk, hij ging er steeds harder van lopen. Waarheen weet geen hond... Was lekker! Ga ik ook kopen. Niet vergeten te vragen waar deze heerlijkheid geproduceerd is danwel te koop wordt aangeboden... Elisabeth was er ook.

Het diner wers aangezeten in de Asian department van dit prachtige Palmeraie Palace Hotel. Het was een genoegen met ook heerlijke verorberingen en verrassingen. Henk dank voor een aaneenschakeling van woorden maar het gaat uiteindelijk om de giften. Met dank aan Picasso en 2 soorten vogels.

Slag van de Dag.

De groep maakt het de leidinggegeevenden met de dag moeilijker. Vele nominaties komen bij ons binnen. Na rijp beraad is de eer dezses dages neergestreken bij **Coby**. Met een chippendale-inn van zeker nagemeten 40,83 meters. (vraagt u haar naar de foto!) de eer naar haar welzijn toegetrokken. Hulde!

Elisabeth wilde met de leiding nog even de dag doornemen en dat leek ons een geschikt moment om gedrieen deze daad te verrichten te club met Braziliaanse geluiden en uitstralingen.

U allen met een scherpe geest merkt iedere dag weer dat ondergetekende zijn leestekens nog steeds niet gevonden heeft... Het wordt er allemaal niet onduidelijker door.

Wij zijn duidelijk stappen aan het maken. Richting kamers...

Tot de dag van morgen,

Uw gastheren.