



palmeraie
RESORTS

Dag 7

Palmeraie Golf Palace Marrakech, Marokko



VON
BURG
GOLF

Dag 7

De laatste speeldag.

Wat een mooi schema deze reis. Iedere dag een ontspannende start op tijden die wij allen kunnen begeren mocht het dit nog het werkzame leven bekliven. Vrijheid blijheid voor de laatste wedstrijd. We hebben na enig rekenen van de cijfers 1 en 3 personen aan het eind van deze trip als een grote 1 weten te beeindigen. Wel verwacht en ook gekomen. Mooi.

10.00 uur de bus en op voor een half uurtje sightseeing richting de arena van vandaag. De wedstrijd op de jachtvelden des Ourika Marrakech. Herhaling van persoonlijke punten op de driving range; kort maar krachtig. Voor fine tuning nog even een afspraak maken met Hans op Capelle en/of bij Seve te Rotterdam.

De best-ball wedstrijd van vandaag

12.15 uur starttijd op Ourika Golf. Allen in buggy's met GPS uit de jaren 2021. Ondergetekende heeft zijn dag der dagen mogen ervaren met Trudy als partner. Trudy dank, wij kunnen samen de wereld met al zijn danook haar problemen wel aan! Zo is gebleken. En bijgestaan door Marianne en Coby; een onvergefelijke flight. Topdag! Joost en Hans vlogen door de baan heen. Onbegrijpelijk. Waarom niet genieten van het langere moment? Binnen 3 uur door de gehele baan heen en klaar. De 3-ball van Puck, Ellen en Henk wist er beter van te genieten en datgene uitte zich als winnaars van deze mooie wedstrijd. Jan met zijn Angels hebben we niet veel gezien op deze wijde baan maar hebben heb toch zeker kunnen horen vanwege hun lachsalvo's van hole 1 t/m hole 18. De apple is gelukkig out! Veel blinde holes op deze baan, vooral de laatste 2...

18.23 uur de bus in en op naar de Bonte Avond in het Italiaanse. Vanwege de opkomst des pro's in de lobby staan dezen gewillig

beschikbaar in de lobby om foto's te laten maken met gepaste kledij. We moeten verder.

De Slag van de Dag

Verbinden is een van onzes thema's voor deze week. Dit werd met rasse schreden overgenomen door Joost. Joost zult u zich afvragen.. maar ook waarschijnlijker weer niet. Joost is de man van Ellen en de Kagerzoom. Joost weet verschillende werelden te verbinden door op deze dag een Jesusbal te slaan in dit moslimgebied. Joost hulde! U weet niet wat een Jesusbal moge betekenen? Jammer...

Het laatste avondmaal in Marakech, Marokko.

Italiaans doordat goed bevallen eerste ronde eerder deze week. De speeches gingen over en zeker weer. Marianne opende dit festijn net voor de starters en bij opkomst danwel verorbering der starters. Mooie woorden en nix gelogen.

De laatste prijzen gingen over de tafel. De koffers moeten leeg. Wat een mooi gezelschap bij elkaar. Borreltje aan de bar en richting koffers. Want als hoge uitzondering van deze reizen hebben we nog een hele dag 8 te gaan.

Welterusten, uw gastheren.

